

Voor een beetje magie in je leven!

November 2018

Even glimlachen

Ik houd van taal-grappen. Maar die zijn 'nooit grappig':



Een boswachter die een uiltje knapt is nooit grappig

Een konijn die een hazewind laat is nooit grappig.

Een kok die roet in het eten gooit is nooit grappig.

Een bruine beer met rode hond is nooit grappig.

Een verkouden pyromaan die rest aansteekt is nooit grappig.

In de kerk een ham-kaas hostie bestellen is nooit grappig.

Regeren is vooruitzien!

Dat betekent dat ik al weer bezig ben met de Sinterklaasvoorstellingen voor dit jaar. En de boekingen voor het eerste kwartaal van 2019.

O help! 2019? Dan moeten we nog een vrolijke Kerstkaart maken met grappige foto's. Check! En er moet nog... en ook nog...

Kortom: even ontspannen met dit Vrolijke Nieuws en dan weer snel aan het werk!



Minder vrolijk nieuws: Btw-verhoging per 1/1 2019

Het is al een hele tijd geleden genoemd door de overheid en tot nu toe is er nog geen definitief besluit over genomen... Wordt een keertje tijd.

In ieder geval is de kans heel groot dat het lage btw-tarief van 6 naar 9% gaat. Dat betekent dat ik ook iets duurder wordt. Gemiddeld zo'n € 10 - €20 per optreden. Dat betekent:

- Voor particulieren: een lichte prijsverhoging.
- Voor bedrijven: de exclusieve tarieven blijven gelijk.
- Voor scholen & sociale instellingen: geen prijsverhoging. Die neem ik voor mijn rekening.
- Voor bibliotheken: een lichte prijsverhoging, maar die is gelukkig verrekenbaar en heeft dus geen effect.



6%



9%

Met vrolijke groet, Jan

In dit nummer

Regeren is vooruit zien	1
Welkom nieuwe klanten	1
Klant in de spotlight	2
Helden. Ben jij er een?	2
HeldenTip	2
Victor Mids nieuws	3
Nog 1 Sinterklaasshow!	3
Taalvoutje	3
Verdien € 25	3
Vier deze maand...	4
Agenda	4
Contact	4

Van HARTE Welkom (nieuwe) klanten

De afgelopen tijd mocht ik optreden voor onder andere:

1. De Noorderbrug: Optreden voor dove mensen
2. De Horizon, Amersfoort
3. De Werkwijzer, Oldenzaal
4. Hofsink en Nijland garagebedrijf (zie pagina 2), Hardenberg
5. PKN Oppenhuizen
6. Familie Duijndam: familieweekende
7. Dhr. Hagel: 65-jarige verjaardag. Gefeliciteerd!
8. Zorgwerkplaats de Kouwe, Drachten
9. PKN Wierden
10. Nationaal Park de Hoge Veluwe
11. En alle anderen!

Hartelijk dank dat ik je mocht verbazen!

"Een held is niet dapperder dan iemand anders, hij is het alleen 5 minuten langer."

Ralph Waldo Emerson



Klant in de Spotlight



Zaterdag 6 oktober mocht ik een hele dag het entertainment verzorgen voor Hofsink & Nijland in Hardenberg.

Ideaal: Slechts 200 meter rijden ☺

Reactie Hofsink & Nijland

“Een 20 jarig jubileum voorbereiden doe je niet iedere dag. Samen met Jan maakten we een draaiboek.

Op de dag zelf deed hij leuke goochel-acts aan tafels. De avond begon met een leuke ontvangst: Jan controleerde of iedereen proper genoeg was om binnen te komen. Vervolgens verzorgde hij de muziek van deze avond en met een leuk optreden zette hij diverse mensen in het zonnetje. De rest van de avond ging hij de zaal rond.

Wij hebben genoten van Jan en bij het volgende feest/gelegenheid is hij wat ons betreft weer van harte welkom.”

Helden. Ben jij er een?

Een held is volgens het woordenboek ‘een dapper iemand die anderen helpt’. En we zijn er tegenwoordig gek op. We hadden natuurlijk al de beroemde films en later tv-series over Superman. Maar de laatste 10 jaar lijkt er een stortvloed aan films en series uit te komen over helden. Vooral ‘Superhelden’ uit stripboeken.

Zelf gebruikte ik het idee ook al in mijn voorstelling tegen pesten: Welk kind wel er nou geen superheld zijn? Door iets te doen wat binnen je macht ligt een held worden is verleidelijk. Hopelijk is die verleiding sterker dan de angst voor “wat de groep denkt” of de pester.

Toch ligt dat tegenwoordig gevoelig. Scholen benaderen het thema graag van de positieve kant en praten over gedrag en niet over pesten. Maar wat als we nou doorslaan naar de andere kant? Als we alles vooral leuk willen vinden, als niets meer eng of spannend mag zijn, als we geen duidelijke grenzen durven stellen (zo ouderwets...). Als we niet meer uit durven komen voor wat & waarom iets onze mening is?

Het thema van de Kinderboekenweek 2018 was ‘Vriendschap’. Uiteindelijk leidde dat in de nieuwe voorstelling tot een antiheld met een waarschuwing: Raak niet verslaafd aan alles op je tablet en smartphone. Vrienden heb je in het echt. Verlies je de realiteit, dan ga je 20 uur gamen per dag in een luier zodat je tussendoor niet naar de wc hoeft... Rare jongens die Aziaten (bizar en echt waar!).

Met al die verleidingen ben je als kind al een held als je er mee om kunt gaan. Dat valt niet mee, want ‘de rest doet het ook’. Gelukkig zijn er helden. Heel veel helden! Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, juffen en meesters en allerlei anderen die helpen.

Zodat deze generatie niet verzuipt in nepnieuws. Niet gelooft dat wat op Sociale Media gedeeld wordt de hele werkelijkheid is. Niet verslaafd is aan zijn beeldscherm en ook tijd heeft voor echt contact. Voor echte boeken. Voor een echt beroep durft te kiezen en niet alleen ‘beroemd wil worden’.

Ben jij nog zo’n (ouderwetse) held?



HeldenTip

Er zijn nu apps (zucht...) die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld door simpel weer te geven hoeveel tijd je kwijt bent aan bepaalde apps. Schijnt zeer confronterend te zijn...

Echte uperhelden leggen hun

martphone gewoon weg als ze iets beters te doen hebben. Zoals met de hond wandelen, voorlezen, fietsen, ...



Nieuwe goocheldoos van Victor Mids



De goochelende arts heeft het druk gehad. Eerst kwam er een boek uit met trucs en experimenten. Eind oktober heeft hij een aantal grote live-shows gedaan en nu is er ook een goocheldoos in de handel.

Hoe de shows zijn gegaan kan ik nu nog niet vertellen, maar ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Hoe presenter je een goochelshow die geen goochelshow mag heten 😊

Waar ik al wel meer over gehoord heb is de goocheldoos. Net op tijd voor de Sinterklaas-inkopen... en het is een mooie set geworden. Uiteraard bedoeld voor de beginnende goochelaar.

Wat natuurlijk extra mooi is aan deze set is de instructies die Victor online geeft in een speciale aflevering van zijn programma.

Iedereen heeft het erover als ik ergens goochel, dus ik denk dat dit veel mensen extra zal aanspreken.

Op veel verschillende plekken te koop voor € 35.

Nog 1 optie voor Sinterklaasshow

De 2 zaterdagen voor Sinterklaas zitten altijd vroeg volgeboekt. Dit jaar was 24 november wel héél erg populair. Helaas kan ik mij niet opdelen in 20 goochelaars...

Zoek je nog een voorstelling, dan heb ik op zaterdagmiddag 1 december nog één mogelijkheid.



Kijk op www.goochelaarjan.nl/sinterklaas voor alle informatie.

Vol verbazing het jaar afsluiten of beginnen?

De kerstborrels en de nieuwjaarsrecepties komen er weer aan. Heb je plannen? Reserveer geheel vrijblijvend een datum!



Veel mensen wachten tot het laatste moment en zijn dan verbaasd dat artiesten al maanden van tevoren volgeboekt worden...

Entertainment voor Kinderen

Zoek je een optreden voor kinderen? Kijk dan op:



WWW.GOOCHELAARJAN.NL

Taalvoutje

Een hele bijzondere set...



Meer leuke taalvoutjes? Ga naar www.taalvoutjes.nl

€ 25 verdienen?

Geef mijn naam door!

Meer dan 50% van mijn optredens komt uit mond-tot-mond reclame. Dat wil ik graag zo houden 😊

Door 100% tevreden klanten én door jou te bedanken als je mijn naam doorgeeft:



Huurt iemand mij in dankzij jou referentie, dan geef ik je € 25.

Dat geldt voor elke nieuwe klant die via jou mij inhuurt! Laat die persoon wel even je naam noemen, dan neem ik contact met je op.



Jakob Ahlbom: Tip!

Niet iedereen zal dit leuk vinden. Sommigen zullen zelfs verbaasd zijn dat ik dit aanbeveel. Maar lees dan even door!

Al jaren proberen goochelaars voorstellingen te maken. Meestal zijn de trucs daarbij leidend en vaak is er helemaal geen verhaallijn. Daarom ben ik zo blij met deze theatermaker die illusies verwerkt in zijn voorstellingen. De reden is simpel: Zodat je hetzelfde gevoel krijgt als wanneer je tv kijkt. Maar nu ervaar je het dus live!

Ze toeren veel en spelen niet zo vaak in Nederland. Deze maanden zijn ze er weer (de productie telt 15 medewerkers!) en op 24 oktober ben ik met mijn vrouw naar 'Horror' geweest. Zij is absoluut geen fan van dit genre, maar ze vond het erg goed. En niet zo heel erg eng 😊



Horror is een ode aan alle films die er op dit gebied zijn gemaakt. De liefhebber zal veel herkennen, de leek zal vooral verrast zijn door de manier waarop de hele voorstelling is gemaakt.

Zo wordt er 1½ uur niets gezegd. Er zit dans en acrobatiek in. Er zitten illusies en andere verrassingen in verwerkt. Licht en geluid wordt slim gebruikt. En dat wordt allemaal samengesmeed tot één geheel. Waarna de acteurs uitgeput (want het is heel fysiek wat ze moeten doen) het applaus in ontvangst nemen.

Ik zou zeggen: geschikt vanaf 14 jaar.

Nog maar een paar keer te zien: <http://jakopahlbom.nl/agenda/>

Agenda: optredens gratis toegang of gratis voor gasten:

Datum	Plaats	Voorstelling
Zaterdag 24 november	Westerhaar	Intocht Sinterklaas (middag)
Zondag 25 november	Hoge Veluwe	Berend Botanicus
Zaterdag 26 januari	Hardenberg	Open dag Theater Voorveghter
Woensdag 30 januari	Zwolle	Open dag Greijdanus College
Zondag 24 februari	Sibculo	Jeugdendienst Naastenliefde

Niet meer per post ontvangen?
Alleen nog digitaal?

Mail me!



Vier deze maand...

- 4/11 Dag van de Onbekende Held
- 10/11 Dag van het Respect / Mantelzorg
- 17/11 Intocht Sinterklaas
- 20/11 Int. Dag Rechten van het Kind
- 5/12 Sinterklaas
- 7/12 Vrijwilligersdag
- 25/12 Kerst

Heb je dit 'Vrolijke Nieuws' van iemand gekregen en wil je meer weten? Ga naar www.123magie.nl en download je brochure.

Elke maand ontvangen? Mail je gegevens naar info@123magie.nl

Contact

Jan Kusters
Korte Spruit 19
7773 NP Hardenberg

Tel: 06 – 50 593 805

e-mail: info@123magie.nl

web: www.123magie.nl